

SKEPTER

de kritische kijk op paranormale verschijnselen en pseudowetenschap

Jaargang 28, nummer 1

Prijs: € 7

Reis door het brein

Opgewonden boeken over de hersenen zijn er genoeg - over man-vrouwverschillen, over intuïtie, over vrije wil en al die andere hete hangijzers in de sociale en minder sociale media. Kees Brunia, emeritus hoogleraar fysiologische psychologie, pakt het anders aan. Als een ervaren maar nog steeds enthousiaste reisleader neemt hij de lezer mee op een uitgebreide tocht door het brein, inderdaad van farao tot (en met) fMRI. Niet alleen de hersenen, ook de ontwikkelingen van de breinwetenschap, de filosofie en de ethiek door de eeuwen heen worden doorgenomen - met als resultaat dat de reiziger aan het eind van de rit, moe maar voldaan, niet alleen de bekende wegen maar ook de nog steeds raadselachtige stegen van ons brein heeft leren kennen. En daarmee al die opgewonden boeken met breinonzin met wat meer skepsis kan benaderen.

Brunia maakt geen haast - af en toe wordt ons geduld wel wat op de proef gesteld - maar hij zorgt voor fraaie plaatjes bij de praatjes, en heeft na bijna vijfhonderd pagina's precies verteld wat de nieuwsgierige reiziger moet weten.

Hans van Maanen

Kees Brunia: Het brein van farao tot fMRI. Delft: Eburon; 2014, 526 pagina's. € 44,95.